

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Δελτίο τύπου

Έχεις ακούσει ποιήματα μ' ευλάβεια· τώρα
ποθείς τα ευλαβικά σε ποίηση να τ' ακούσεις,
τα Πάθη του Κυρίου θα τα κάμω δράμα,
έτσι απ' αυτό πολλούς ιερούς θα μάθεις λόγους.

Πως οι δρόμοι ευωδάνε με βάγια στρωμένοι
ηλιοπάτητοι δρόμοι και γύρω μπαξέδες

Απόθεσέ τον τον πικρό σ' ολόχρυσο κλινάρι,
και στέφανα και λούλουδα μαζί του να τα πάρει.
με μύρα να τον ράνεις πια, με λάδια της Συρίας.

Βασίλειψες αστέρι μου, βασίλεψε όλ' η πλάση
κι ο ήλιος, κουβάρι ολόμαυρο, το φέγγος του έχει μάσει.

Κι όλα όπου ποτίζονται να γίνονται λουλούδια,
το αίμα ρόδο να γεννά, το δάκρυ ανεμώννα.

Κ' οι αναπνοές της άνοιξης που μπαίνουν απ' τού ναού τη θύρα,
αναφτερώναν το νου τους στην Ανάστασης το θάμα,
και του Χριστού οι πληγές σαν ανεμώννες τούς φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια.

Μ' αυτούς και άλλους εμπνευσμένους στίχους 2ου π.Χ., 12ου μ.Χ. και 20ου αι., ο Αλέκος Κολιόπουλος και ο Φιλοποίμην Ανδρεάδης με τη φροντίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης καλούν τους φίλους σ' έναν ποιητικό εσπερινό για να τους ευχηθούν εν όψει των ημερών του Θείου Πάθους, της Ανάστασης και του Πάσχα.

- Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο του Λαζάρου, στις 6.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Παμουκτσόγλου στα Άβδηρα.
- Παρακαλούμε η προσέλευση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 6.15.
- Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα 25410-51003 και 51783, στους αρχαιοφύλακες του μουσείου Αβδήρων.
- Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης
Κωνσταντίνα Καλλιντζή